



Dit afscheid doet veel pijn,
maar wat geweest is houdt ons samen,
jij zal er voor altijd zijn.

de heer

Louis Van der Heyden

echtgenoot van mevrouw

Lydia Van Rompaey

Geboren te Boechout op 6 mei 1942
en thuis omringd door zijn familie, zachtjes ingeslapen
te Wommelgem op 2 juni 2023.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de uitvaartviering op **zaterdag 10 juni 2023 om 12 uur**
in de kerk van de H.H. Petrus en Paulus, Kerkplaats te Wommelgem.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11.40 uur.

We leggen hem te ruste in het urnenveld
van de begraafplaats te Wommelgem-Laar.

Rouwadres: Familie Van der Heyden - Van Rompaey
p.a. Begraffenissen Van den Bogaert
Zevenbergenlaan 15, 2520 Ranst
online condoleren: www.vandenbogaert-ranst.be

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum
Van den Bogaert, Herentalsebaan 831 te Wommelgem
op donderdag 8 juni van 19 tot 20 uur.

Dit melden u:

Lydia Van Rompaey

zijn schattie,

Gerit en Ellen Van der Heyden - Haverkamp
Louise, Olivia,

Geert en Myriam De Loof - Van der Heyden
Vincent, Emily en Timo,

zijn kinderen en kleinkinderen,

zijn zussen, schoonzussen en schoonbroers,
zijn neven en nichten,

De families Van der Heyden, Van Rompaey, Joly en De Groof.

Met dank aan de thuisverpleging Sorgsaem,
het palliatief-team en de kinesiste
voor hun toegewijde zorgen.