

Toen kwam die onverwachte dag
de dag dat de stilte kwam

Maurice Van den Bulck

weduwnaar van **Jacqueline Boekaerts**
levensgezel van **Jeaninne Stevens**

Geboren te Borgerhout op 17 december 1940
en onverwacht van ons heengegaan te Lier
in het H.Hartziekenhuis op 22 maart 2026.

Wij nodigen u uit om samen met ons
afscheid te nemen tijdens de plechtigheid
op **maandag 30 maart 2026 om 10 uur**
in Den Moor, Moorstraat 8 te Broechem.

We leggen hem te ruste in het urnenveld
op de begraafplaats te Broechem - Kapelstraat.

Groeten in het rouwcentrum Van den Bogaert,
Herentalsebaan 831 te Wommelgem
op woensdag 25 maart van 19 uur tot 20 uur
in aanwezigheid van de familie.

Dit melden u:

Luc Van den Bulck en partner

Melanie en Lien
Floor en Lander, Fien, Lowie

Leonie en Jens
Mil, Maurice

Linda Van den Bulck en Danny Verdonck

Steff en Freya
Louise, Charlie

zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen,

de families Van den Bulck, Boekaerts, Smits en Lambrechts.

Met oprechte dank aan de thuisverpleging en aan het personeel
van het H.Hartziekenhuis voor hun toegewijde zorgen.

Rouwadres: Familie Van den Bulck - Boekaerts
p.a. Begraffenissen Van den Bogaert
Zevenbergenlaan 15, 2520 Ranst
online condoleren: www.vandenbogaert-ranst.be