



Omringd door liefdevolle zorgen
is van ons heengegaan

Maurice De Ridder

weduwnaar van
Livina Van Laer

lid van OKRA

Geboren te Wommelgem op 14 november 1927
en vredig ingeslapen te Wommelgem
in het WZC Hof ten Dorpe op 24 augustus 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de uitvaartviering op **vrijdag 30 augustus 2024 om 10 uur**
in de kerk van Sint-Pancratius, Gasthuisstraat te Ranst.

Gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

We leggen hem te ruste in het urnenveld
van de begraafplaats te Ranst-Schawijkstraat.

Gelegenheid tot een laatste groet in het rouwcentrum
Van den Bogaert, Herentalsebaan 831 te Wommelgem
na afspraak op het nr. 03 485 55 60
tot en met woensdagavond.

Dit melden u:

Luc en Ria De Ridder - Geerts
Tom en Sarah De Ridder - Verbist
Thomas

Marijke † De Ridder
Jan en Sarah Wouters - Decraene
Noah, Leonie
Ellen Decraene
Nette
Wannes en Laura Braeckmans - Decraene

zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen,

zijn broers, zus, schoonbroers en schoonzussen,
zijn neven en nichten,

De families De Ridder, Van Laer, Dellafaille en Van den Heuvel.

Met dank aan dokter Rillaerts, team van het Wit-Gele Kruis,
het personeel van WZC Hof te Dorpe en huishoudhulp Viviane
voor hun toegewijde zorgen.

Rouwadres: Familie De Ridder - Van Laer
p.a. Begrafenissen Van den Bogaert
Zevenbergenlaan 15, 2520 Ranst
online condoleren: www.vandenbogaert-ranst.be