



Diegenen die ik liefheb verlaat ik
om diegenen die ik liefhad terug te vinden

Elisabeth Bossaerts

echtgenote van

Louis Van Olmen

Geboren te Broechem op 1 april 1939
en gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving
van ons heengegaan te Broechem
in het WZC Czagani op 2 februari 2026.

Wij nodigen u uit om samen met ons
afscheid te nemen tijdens de uitvaartviering
op **woensdag 11 februari 2026 om 10 uur in de kerk
van Sint-Gummarus te Emblem.**

Gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

We leggen haar te ruste
op de begraafplaats te Broechem - Kapelstraat.

Gelegenheid om een laatste groet te brengen in het rouwcentrum
Van den Bogaert, Herentalsebaan 831 te Wommelgem op
maandag 9 februari van 19 tot 20 uur
in aanwezigheid van de familie.

echtgenote van

Louis Van Olmen

moeke van

Chris en Goedele Van Olmen - Hermans

Flore en Rik

Giel en Louise

Frank en Marleen Van den Bergh - Van Olmen

Kenneth en Tinne

Suze, Lotte, Mil

Matthias en Isabel

Noud, ♥

Kurt en Annemie Van Olmen - Lembrechts

Zeb en Danny

delen mee in dit verdriet:

haar zussen, broers, schoonbroers en schoonzussen,
haar neven en nichten.

De families Bossaerts, Van Olmen, Verhulst en Smeyers.

Met dank aan het personeel van het WZC Czagani,
dokter Ester Gilis en dokter Dorien De Winter
voor hun toegewijde zorgen.

Rouwadres: Familie Van Olmen - Bossaerts
p.a. Begrafenissen Van den Bogaert
Zevenbergenlaan 15, 2520 Ranst
online condoleren: www.vandenbogaert-ranst.be