

Ik ben moe van deze lange reis
Al wat ik vraag is een rustige slaap
En dromen van hen die ik liefheb

Frank Van den Eynden

echtgenoot van

Frie Cossaer

Geboren te Wilrijk op 10 november 1955
en onverwacht van ons heengegaan
bij een dierbare vriend
in Oradea te Roemenië op 19 juli 2022.

De afscheidsplichtigheid zal plaatshebben
op dinsdag 30 augustus 2022 om 12 uur
in de aula Chrysanthe van het Crematorium te Antwerpen,
Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Samenkomst in het crematorium om 11.45 uur.

Na de plechtigheid heeft de asverstrooiing plaats
op de begraafplaats te Ranst-Schawijkstraat.

Rouwadres:

Familie Van den Eynden - Cossaer
p.a. Begraffenissen Van den Bogaert
Zevenbergenlaan 15, 2520 Ranst
www.vandenbogaert-ranst.be

echtgenoot van
Frie

papa en opa van
Toon,
Marianne,
Stijn en Veerle, Suzannah, Will,
Levi, Jack,

zoon van
Pieter † Van den Eynden en Maria † Mariën

broer en schoonbroer van
Dirk en Magda, Marijke en Jan, Hedwig en Peter, Els en Leo,
Wim en Viv, Hilde,
François †, Luc en Ludwin, Marc en Christine, Ria en Luc,
Monique en Patrick, Dirk en Eliane, Erna, Myriam en Raymond,
Rita en Benny, Marleen en Rudy, Christel en Tony,

delen in dit verdriet vele neven en nichten,
his best friend Szabi

De families Van den Eynden en Cossaer.