





Je strijd is nu gestreden.
Het lijden is voorbij.
Je mag nu rusten.
Je bent nu als een vogel, zo vrij.
Niet meer hier, maar voor altijd dichtbij.

Mevrouw

Anna Van Eester

weduwe van de heer

Fons Lambrechts

Geboren te Vremde op 8 april 1936
en van ons heengegaan te Lier
in het H.-Hartziekenhuis op 31 oktober 2021.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de uitvaartviering op dinsdag 9 november 2021 om 10 uur
in de kerk van Sint-Pancratius, Gasthuisstraat te Ranst.

Samenkomst in de kerk.

We leggen haar te rusten in de familiegrond
van de begraafplaats te Ranst- Schawijkstraat.

Rouwadres: Familie Lambrechts - Van Eester
p.a. Begrafenissen Van den Bogaert
Zevenbergenlaan 15, 2520 Ranst
www.vandenbogaert-ranst.be

geen bloemen of kransen

U kunt Anna nog een laatste groet brengen in het rouwcentrum
Van den Bogaert, Herentalsebaan 831 te Wommelgem
op vrijdag 5 november van 19 uur tot 20 uur
in aanwezigheid van de familie.

Dit melden u:

Staf en Ingrid Clauw - Lambrechts

Jonathan en Alissa
Benjamin en Chelsea
Aurore, ♥,♥

Marjolein en Brandon
Esmee, Jailee, Maitee

Frank en Ingrid Lambrechts - Van Dessel

Lien en Peter
Mats
Bram en Barbara
Ioan

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen,

haar broers, zus, schoonbroers en schoonzussen,
haar neven en nichten.

De families Van Eester en Lambrechts.

Met dank aan de thuisverpleging Ilse, Linda en Nele
voor hun toegewijde zorgen.