

Elke dag is een mooie dag  
om een nieuwe reis te beginnen.

In dankbaarheid nemen wij afscheid van

Mevrouw

# Raymonde Sacré

weduwe van de Heer

**Jos Cremers**

Geboren te Antwerpen op 3 april 1927  
en zacht ingeslapen te Ranst in WZC Millegem  
op 9 december 2020.

Omwille van de huidige maatregelen  
nemen we in intieme kring afscheid  
op dinsdag 15 december 2020.

We leggen haar te rusten in het columbarium  
van de begraafplaats te Mortsel-Cantincrode.

Rouwadres: Familie Cremers - Sacré  
p.a. Begrafenissen Van den Bogaert  
Zevenbergenlaan 15, 2520 Ranst  
online condoleren: [www.vandenbogaert-ranst.be](http://www.vandenbogaert-ranst.be)

Dit melden u:

Luc en Dany Moerbeek - Cremers  
Hans en Pascale Moerbeek - Maczugowski  
Margaux, Viktor  
Joris en Sofie Van Droogenbroeck - Moerbeek  
Esther, Marlies

Jan en Myriam Duffeler - Cremers  
Gino en Elke Duffeler - Reypens  
Audrey  
Tom en Cindy Janssen - Duffeler  
Wouter, Thomas

Carine Cremers  
Anke Reiling en Robin Declerck  
Jolien Reiling

Peter en Ingrid Cremers - Van Bockel  
Philippe en Nikki Aerts - Cremers  
Emma  
Ryan en Sandi De Vries - Cremers  
Kobe

haar kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen

Paul en Fernanda † Sacré - Wagemans en familie

haar broer, neven en nichten

De families Sacré en Cremers.

Hartelijk dank aan dokter Inge Jacobs, Els en Ingrid  
en alle personeelsleden van WZC Millegem  
voor de goede zorgen en warmte.