

Ik ben moe van deze lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen van hen die ik liefheb.

Maurits-Vincent Jacobs

Geboren te Bornem op 15 oktober 1996
en overleden te Lier op 23 mei 2021.

Omwille van de uitzonderlijke maatregelen
nemen we in beperkte kring afscheid
op zaterdag 29 mei 2021.

We bewaren Vincent op een dierbare plaats.

Rouwadres: Familie Jacobs-Phlipppo
p.a. Begrafenissen Van den Bogaert
Zevenbergenlaan 15, 2520 Ranst
www.vandenbogaert-ranst.be

U kunt Vincent na afspraak nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum

Van den Bogaert, Herentalsebaan 831 te Wommelgem
op donderdag 27 mei vanaf 19 uur in aanwezigheid van de familie
of op een ander moment na afspraak op nr. 03 485 55 60.

Zijn papa en mama
Stijn en Ann Jacobs - Phlipppo

Zijn zusje
Marie-Sophie

Onze hond
Fiebo

Kleinkind van
Bompa en Mimi Jacobs - Van der Auwera
Bompa † en Bomma Phlipppo - Vander Meylen

Neef van
Erik - Tante Inge, Quinten, Cathline
Nonkel Shus - Tante Anja, Anton☆, Jill
Nonkel Bart - Tante Prul, Mathijs, Jacob
Tante Rita, Nick, Chloé
Nonkel Filip - Tante Hilde, Mauranne, Axelle

Vriend van zovelen.

Met dank aan allen die hem met veel liefde, warmte
en vriendschap hebben omringd.