



Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder persoon.

Paula De Bie

weduwe van

Emiel Engelen

partner van André Thys

Geboren te Ranst op 20 september 1936
en onverwacht van ons heengegaan te Deurne
in het AZ Monica op 20 augustus 2020.

Door de coronamaatregelen nemen wij
in intieme kring afscheid tijdens de uitvaartviering op
donderdag 27 augustus 2020 om 10 uur
in de kerk van Sint-Pancratius te Ranst.

Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats
samen met Emiel op de begraafplaats-Schawijkstraat.

Rouwadres: Familie Engelen - De Bie
p.a. Begrafenissen Van den Bogaert
Zevenbergenlaan 15, 2520 Ranst
www.vandenbogaert-ranst.be

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum Van den Bogaert
Herentalsebaan 831 te Wommelgem na afspraak
op het nr 03 485 55 60 tot en met dinsdag.

Dit melden u:

Jozef en Arlette Engelen - Daems

Kim

Gill, Miella

Britt en Jacky

Luna

Freddy en Ria Kerremans - Engelen, Marc † De Pré

Ellen en Paco

Aurélie

Luc en Viviane Goris - Engelen

Niels en Magali

Luís en Caroline

Sean en Els

Isa

Rudi en Christel Claes - Engelen

Stef en Noortje

Mats

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

André Thys
en kinderen

Louis † en Julia † Heylen - De Bie en familie

Louis † en Alice † De Bie - Wuyts en familie

Albert † en José † Faes - De Bie en familie

Jos † en Jeanne De Bie - Van der Schraelen en familie

André en Monique De Bie - Van Dyck en familie

François † en Alice De Bruyn - Engelen en familie

haar zussen, broers, schoonbroers
schoonzussen, neven en nichten

De families De Bie, Engelen, Campenaerts en Laeremans.